

Markten in Knesselare

Toen de plannen werden gemaakt om de huidige kerk te bouwen, ontstond een felle twist tussen de pastoor en de gemeente over waar en hoe dat moest gebeuren. Er liep toen een mooie beukendreef van de pastorie richting gemeentehuis. De pastoor wou die behouden, en dat kon alleen als de nieuwe kerk in oostwest-richting zou worden gebouwd, zoals de oude kerk. De gemeente wou meer plaats voor een “grote vierkante markt” en dat kon alleen als de kerk in noord-zuid-richting zou worden gebouwd, zodat er ruimte zou ontstaan voor een groot marktplein. De gemeente won het pleit.

Je kunt de bestuurders van toen niet verwijten dat ze geen ambities hadden. Omstreeks de eeuwwisseling lieten ze formidabele plannen maken om De Plaats een compleet nieuw uitzicht te geven. Niet alleen zou er een nieuwe kerk komen, herberg De Zwaan moest plaatsmaken voor een groot gemeentehuis en de aanpalende woningen zouden worden herbouwd of verbouwd in een welbepaalde stijl. Alleen had men toch wel het verschil tussen droom en daad even uit het oog verloren, en werd het hele opzet uiteindelijk geklasseerd.

De Plaats zou bovendien nooit een grote marktplaats worden. Voor de Eerste Wereldoorlog waren er volgens krantenberichten “viggensmarkten” (1900) en veemarkten. Recent werden er foto's van gevonden, die illustreren dat er op die veemarkten behoorlijk veel volk aanwezig was. Van andere marktactiviteit vonden we niets terug.

De veemarkten waren toch wel hele gebeurtenissen, zo blijkt uit enkele krantenverslagen: ‘Maandag laatst heeft



▲ De Plaats zag er behoorlijk beestig uit op de Knesselaarse veemarkt.



▲ Grootse plannen voor een nieuw dorpsplein, nooit uitgevoerd.

onze jaarlijksche veemarkt plaats gehad. Eene talrijke volksmenigte, door het overheerlijk weder uitgelokt, vulde reeds van in den vroegen morgen onze ruime marktplaats. 73 hoornebeesten, ongeveer 200 viggens en een honderdtal loopers werden er te koop gesteld en aan zeer goede prijzen verkocht. Ook waren er premiën door het gemeentebestuur uitgelooft, die zijn gewonnen als volgt: 10 fr. Voor de schoonste bekalde koe, door K. De Jaeger, van Knesselare; 10 fr. Voor de schoonste vaarze, door de kinderen De Donker, van Aelter, 10 fr. Voor het grootste getal hoornbeesten ter markt gebracht, door Petrus Bert, van Aelter; 5 fr. Voor het grootste getal loopers, door Fr. De Bakker, van Aelter; en 5 fr. Voor het grootste getal viggens, door Karel De Baets, te Maldegheem.’

Waarom deze markten verdwenen zijn, is niet meteen duidelijk. Dat geldt ook voor de kleinere biggenmarkten die tot een eind in de jaren 1950 werden gehouden op het einde van de Kerkstraat (Nieuwendorpe). Organisator was de biggenkoopman Celest Scheyving, uit de Hel-lestraat. Groot was die markt niet, maar wel goed gekend door de boeren. Er stonden zo een tien à vijftien grote manden op grond met nesten jonge biggen. De boeren en ook slaggers kwamen daar bieden. Scheyving organiseerde dat samen met "baas" De Loof (oudste van een rij zonen) op de maandag van de zomerkermis.

Jaarbeurs en avondmarkt

Een variatie op de weekmarkten waren de jaarbeurzen op het einde van de jaren 1960, waarop enkele bedrijven hun producten tentoonstelden. Dat waren initiatieven van het toenmalige feestcomité, georganiseerd op de speelplaats van de jongensschool, in de klassen van de vaktekenschool en in de parochiezaal. Als burge-meester Devreese, voorzitter van dat Comité, minister van Middenstand Adhemar d'Alcantara naar Knesselare krijgt, zijn er redelijk wat deelnemers: Jozef De Neve, Henri Strobbe en zonen, A. Goethals, Georges Stock, Jeroom Bulcke, Gerard Speeckaert, detekenschool, Julien Mouton, Walter en Lucien Taghon, Gerard Speeckaert, Roland Mortier, Robert Van Heyste, e.a.

Later werd de jaarbeurs georganiseerd door de cultuurraad, maar na enkele jaren werd dit initiatief afgevoerd.

Een langduriger succes waren de avondmarkten, later avondfolklorefeesten, georganiseerd door de middenstand vanaf 1976. De eerste editie had plaats op een schitterende zomeravond en trok veel volk. In de beginperiode deden heel veel Knesselaarse middenstanders en winkeliers mee.

Onder impuls van de voorzitters mevrouw Vanthuyn-De Baets (tot 1991) en Theo Van den Kerchove (tot 1994) werd het commercieel karakter van het feest aangevuld met culturele attracties, muziekgroepen en straatmuzikanten, mimespelers, volksspelen, tentoonstellingen, demonstraties, ambachtslieden, een kinderstoet...

De avondmarkten trokken, zeker in de beginjaren, een massa volk. Latere edities lokten bij goed weer nog altijd veel volk, maar tot vorig jaar was het voor de Unizo-ploeg van Micheline Verluys toch knokken om telkens opnieuw dit grootste evenement in Knesselare op een boeiende manier te laten verlopen. Vanaf 2013 is de algemene leiding in handen van Unizo-voorzitter Jeffrey Wille.

▼ De eerste avondmarkt was dankzij het weer een schot in de roos.



